

ONTMOETINGEN

DEVELHOF



Protestantse
Kerk

Gereformeerde kerk Zwijndrecht-Groote Lindt
binnen de Protestantse Kerk in Nederland

September 2020 46e jaargang, no 2

INHOUD

Pagina

Kerkelijke adressen.....	2
Van de redactie.....	3
COVID-19 en profetie.....	4-6
Mededelingen van de kerkenraad.....	7-8
Contactgroep Develhof.....	9
Vorming en Toerusting.....	9-12
Najaarspuzzel.....	12-14
Oplossing voorjaarspuzzel.....	16

Redactie W. J. Kleijbeuker,
Hilverbeek 68,
3334 GH Zwijndrecht,
e-mail:wkstudio@planet.nl



KERKELIJKE ADRESSEN

Develhof algemeen

Laan van Nederhoven 21, 3334 BN, tel. 629 95 00

Website: www.develhof.nl

Predikant

ds. E.G. (Eric) Matser, tel. 06 51 60 80 03 of tel. 629 95 55

Kerkenraad

Voorzitter: mw. M. van der Net-Rozendaal, tel. 677 25 07

E-mail: voorzitter@develhof.nl

Scriba: R. Slotema,

Laan van Nederhoven 21, 3334 BN Zwijndrecht

E-mail: scriba@develhof.nl

Kerkelijk bureau

Geopend dinsdagavond van 19.30 - 20.15 uur

Koster/beheerder van kerkgebouw

A.W. Bakker, Sonate 10, tel. 06 12 96 37 65

Kerkbeheer

Voorzitter: C. van Breugel, tel. 610 08 10

Secretaris: mw. M. van Setten-Roggeband, tel. 619 46 24

Rek. nr: NL33 INGB 0000 2073 94

Diaconie

Voorzitter: A.W. Nugteren, tel. 610 03 07,

E-mail: wnugteren@xs4all.nl

Secretaris: P. Visser, tel. 619 27 94

E-mail: diaconie@develhof.nl

Rek. nr.: NL55 INGB 0000 1931 27

Zending

Rek. nr.: NL48 INGB 0002 3078 53

Jeugdthonk

Tel. 629 95 01



VAN DE REDACTIE

In alle voorafgaande Ontmoetingen stond op deze plaats in het septembernummer de poster van de komende Startdag afgebeeld. Nu in deze tijd is er helaas niets zeker. We worden op alle gebieden geconfronteerd met tegenstrijdige besluiten.

Op het gebied van klimaatbeheersing worden de reeds genomen maatregelen terecht steeds meer bekritiseerd. De uitvoering van het verminderen van de CO² uitstoot door de met hout als toegevoegde brandstof aangepaste energiecentrales wordt in de praktijk totaal niet gehaald, zelfs verergerd t.o.v. het aardgas. Door deskundigen is en wordt daarvoor gewaarschuwd. Tot nu toe geeft de overheid echter niet thuis. Ander punt: Iedereen elektrisch rijden. Maar er wordt gewaarschuwd dat het stroomnet dit niet aan zal kunnen. Het lijkt me natuurlijk vrijwel ondoenlijk het door steeds meer mensen toenemend energieverbruik te managen.

Op het gebied van de gezondheidszorg worden de besluiten in deze coronatijd er beslist niet duidelijker op. Zelfs de toegezegde salarisverhoging voor het zorgpersoneel is teruggedraaid vanwege de kosten. De collega's in Italië zullen waarschijnlijk daarvan profiteren door onze gulle minister-president.

Zelfs onze CDA, de partij die eens het begrip “normen en waarden” in het vaandel droeg, heeft nu moeite zich daaraan vast te houden. Zie het ongelooflijke geklungel bij de interne verkiezing van de toekomstige lijsttrekker. De openheid en transparantie is helaas ver te zoeken. Ronduit beschamend.

In “Van de kerkenraad” in deze Ontmoetingen signaleert onze voorzitter Metha van der Net dat de kerkdiensten nog maar zeer matig worden bezocht.

Ik vind dat jammer voor diegenen die aan de dienst meewerken. Het is toch veel prettiger voor de voorganger om tegen wat meer mensen aan te kijken. De angst van mensen om besmet te raken is naar mijn mening zeer klein. Alles wordt in het werk gesteld om voldoende afstand tot elkaar te bewerkstelligen en voor ventilatie te zorgen. Bovendien is de sfeer van een kerkdienst een zingevend begin van de week.

Hartelijke groet, Wim Kleijbeuker

COVID-19 EN PROFETIE

Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals het coronavirus is niet altijd direct duidelijk wat er aan de hand is. Er verschijnen dan nieuwsberichten, waarvan sommige vaag of tegenstrijdig zijn, omdat de verantwoordelijken gewoon nog niet alles weten. Er zijn mensen die nieuwsberichten daardoor wantrouwen. Zij verspreiden vervolgens zelf berichten die op zijn minst discutabel zijn. Zo worden er allerlei complottheorieën bedacht. Volgens meerdere foutieve berichten zou Microsoft-oprichter Bill Gates het coronavirus hebben uitgevonden, of zelfs een kwaadaardig coronavaccin ontwikkelen met een microchip erin, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook vanuit kerkelijke hoek staan er ‘profeten’ op die beweren dat het uitbreken van corona een teken van de eindtijd is. Zij halen dan onder andere Lucas 21:11 aan waar staat in de rede over de laatste dingen: ***‘er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel’.***

De huidige pandemie veroorzaakt door COVID-19 zou daar een teken van zijn. Ik denk dat wij heel voorzichtig moeten zijn met zulke uitspraken. Daarover zo dadelijk meer. Aan de andere kant mag het ons wel aan het denken zetten. Hoogstwaarschijnlijk is het coronavirus naar de mens overgesprongen door het eten van een wilde diersoort die de Bijbel als ‘onrein’ beschouwt. God draagt het Joodse volk in Leviticus 11:47 op om scheiding te maken tussen reine- en onreine dieren en tussen dieren die gegeten mogen worden en dieren die absoluut niet gegeten mogen worden. In Deuteronomium 14:18 wordt bijvoorbeeld uitdrukkelijk verboden om vleermuizen te eten.

Alleen de hamvraag is, wat is een ware profeet? Want profeten die beweren dat deze pandemie een teken is van de eindtijd vergeten dat het eerste teken van de eindtijd is, dat er valse profeten zullen opstaan. In mijn optiek is een valse profeet iemand die beweert dat de wereld vergaat en vervolgens over gaat tot de orde van de dag. Als hij dat echt zou menen zou hij geen hap meer door zijn keel kunnen krijgen. Profeten in de Bijbel zijn geen ‘voorspellers’. Een profeet is niet een soort postbode, die of een goede of een kwade brief komt bezorgen.



Een postbode geeft namelijk alleen maar het bericht door, zonder daar zelf bij betrokken te zijn. En zo gaat het ook vaak met toekomstvoorspellers: ze geven de voorspelling door, zonder daar zelf echt bij betrokken te zijn. Zo werkt het nooit bij profeten!

Bij een ware profeet, een Bijbelse profeet, is dat heel anders. Daar gaan de woorden die hij spreekt altijd eerst door hemzelf heen. Zo'n profeet is geen buitenstaander van de boodschap die hij uitspreekt. De profetie die hij uitspreekt maakt deel uit van zijn bestaan. Hij heeft maar één doel voor ogen en dat is de mensen beschermen, zoals een wisselwachter. Op het moment dat er gevaar dreigt gooit hij de wissels om. Dat doet een wisselwachter bij de treinen ook, als er twee treinen op elkaar dreigen te botsen dan gaat hij ons niet vertellen hoe die botsing eruit gaat zien. Nee, hij gooit de wissels om of zet het sein op rood zodat de treinen niet op elkaar zullen botsen. Kijk, dat is ook wat een profeet doet: die stelt ook de vraag: 'kan ik er nog wat aan doen? Kan ik het kwaad voorkomen?' Zij roepen: Stop, keer je om... dan zal het kwaad afgewend worden. Keer je om, maar naar wat? Naar de Thora, naar die vijf boeken van Mozes, want daarin staat de

weg ten leven. Ook Jezus zelf verwijst daar steeds weer naar terug. Zijn uitspraak in Matteüs 5:17: *‘meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet (Thora) of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om die te ontbinden maar te vervullen’*.

Dat laat toch aan duidelijkheid niets te wensen over: Jezus breekt niet met de Thora, maar als wetsgetrouwe Jood is het zijn hoogste ambitie de Thora te volbrengen. Zelfs tot in de kleinste details. Profeten doen niet anders dan het volk terugbrengen naar de Thora, naar de woorden van God, woorden ten leven.

Niet om mensen te beknotten, maar juist om mensen te beschermen. Net zoals alle coronamaatregelen bedoeld zijn om mensen tegen het virus te beschermen. In die zin is misschien RIVM-baas Jaap van Dissel meer een profeet in Bijbelse zin dan als die onheilsprofeten die in alles het einde van de wereld zien. Van Dissel probeert de wissel nog om te gooien zodat niet nog veel meer mensen slachtoffer worden. Wij als Develhof, laten ons ook leiden door alle maatregelen van het RIVM. Het liefst zouden wij iedereen weer op zondagmorgen willen ontvangen en met elkaar weer uit volle borst de liederen mee laten zingen, maar dat kan nu helaas niet. Ter bescherming van een ieder van ons is er een uitgebreid gebruiksplan opgesteld zodat we kunnen doen wat mogelijk en verantwoord is en nalaten wat tot onverantwoorde situaties kan leiden. Met u hoop ik dat op termijn de situatie weer als vanouds zal worden.

Tot die tijd zullen wij het moeten doen met alle beperkingen die noodzakelijk zijn. Ik ben wel blij en dankbaar dat wij elke zondagochtend met een beperkt aantal mensen een dienst mogen houden om zodoende de lofzang gaande te houden en dat veel mensen de dienst ook thuis kunnen volgen dankzij de technische mogelijkheden, ook hier in onze eigen kerk. Laten we met elkaar die wisselwachter zijn om te zorgen dat we als gemeente coronavrij blijven.

Ds. Eric Matser

MEDEDELINGEN VAN DE KERKENRAAD

“Hoe je kerk wilt zijn in deze coronasituatie!”

Hoe kunnen en willen wij als kerk van betekenis blijven als het gebouw gesloten moet blijven en je elkaar niet kunt opzoeken? Voor die vraag zag elke gemeente zich de afgelopen maanden gesteld. Als moderamen dachten wij na over: hoe kunnen we contact met u houden en gemeentezijn?

Met de Gemeente Ontmoeting mail hebben wij u wekelijks op de hoogte gehouden van de dienst voor de komende zondag, het wekelijkse moderamenoverleg, de collectes, bloemengroet, pastoraat/lief en leed en de bemoediging van ds. Eric Matser.

Sinds 1 juli mogen wij met 70 gemeenteleden de kerkdienst bijwonen maar geen koffiedrinken in de kerk. Wij hebben iedere zondag nog vele plaatsen over en hopen u toch weer te ontmoeten, zeker omdat wij bij mooi weer buiten wel met elkaar koffiedrinken. De drempel naar de fysieke kerkdienst is hoog, naar online inschakelen dus niet. Want.... denkt u, ik vind het wel prima zo aan de eetkamertafel met een kopje koffie via de laptop, iPad of computer de dienst volgen of gewoon later op een ander moment? Wij realiseren ons ook dat u niet kan komen omdat u misschien in een risicogroep zit. Dit heeft plaatselijk onze aandacht maar ook landelijk. Daarom krijgen wij wekelijks van de Protestantse Kerk in Nederland een mail met diverse onderwerpen ter bemoediging.

Het onderwerp **Geloven - doe je samen!** is wat wij als kerkenraad ook zo belangrijk vinden. **Geloven - doe je samen!** Paulus gebruikt daarvoor dus het beeld van een lichaam. De gemeente als het lichaam van de Here Jezus. Hij is het ‘Hoofd’ van dat lichaam. Hij regelt alles, organiseert alles. Dat is beslissend voor het lichaam. Alles in het lichaam wordt door Hem bepaald. Jezus is het ‘Hoofd’. Aan Hem zijn wij verantwoording schuldig. Van Hem zijn we afhankelijk. Vanuit het Hoofd lopen er allerlei zenuwen als verbindinglijnen naar alle delen van het lichaam.

Geloven - doe je samen! In het lichaam, waarvan de Here Jezus het

Hoofd is, maken we daar allemaal deel van uit. Hij heeft ons zelf een plaats in dat lichaam gegeven. We hebben dat niet zelf zo geregeld of zo georganiseerd. Nee, Jezus zélf heeft er voor gezorgd dat we een plekje in zijn lichaam kregen.

In de gemeente, als het lichaam van Jezus, hebben we elkaar nodig. Een lichaam kan pas echt goed functioneren als het gezond is en als alle lichaamsdelen hun taak goed verrichten. En we weten allemaal uit ervaring: het ene lichaamsdeel is afhankelijk van andere delen. Dus ook in de gemeente van Jezus Christus.

Heeft u zich wel eens afgevraagd: *Wat is mijn taak, wat is mijn functie in dat geheel? Wat zou ik voor de gemeente kunnen betekenen? Wat heeft de gemeente aan mij? Wat kan uw/jouw bijdrage zijn aan het functioneren van de gemeente als het lichaam van de Here Jezus Christus?*

Opvallend is dat Paulus schrijft dat die leden, die het minst belangrijk schijnen, toch de meest wezenlijke functies kunnen hebben. Wij denken wel eens ... als je ouderling bent of diaken dan ben je heel belangrijk voor de gemeente. Maar misschien dat iemand die trouw elke week iemand die ziek is opzoekt, wel veel belangrijker is. Misschien denk je wel ... een organist of een pianist, die is heel belangrijk voor de gemeente. Maar misschien zijn de mensen die de tuin rondom de kerk verzorgen wel net zo belangrijk. Misschien denk je wel ... de penningmeester van de kerk, da's een belangrijk man. Maar iemand die elke dag de handen vouwt en bidt voor de gemeente ... is onmisbaar voor het goed functioneren van de gemeente.

Bovendien ... geen lid is overbodig. Ieder lid is op zijn eigen plaats en op zijn eigen wijze betrokken bij het geheel. **Ieder lid, dus u en ik.**

De kerkenraad hoopt u snel weer te ontmoeten en wil ook graag horen hoe u het de afgelopen tijd heeft ervaren en misschien heeft u een ander idee voor gemeentezijn in deze tijd.

Namens de kerkenraad,
Metha van der Net-Rozendaal

CONTACTGROEP DEVELHOF

Wij zijn een leuke groep mensen, om en nabij de 60, die regelmatig bij elkaar komen, die oog hebben voor elkaar en lief en leed met elkaar delen en met elkaar kunnen lachen. Heeft u interesse om te komen kijken, spreek ons aan in de kerk. Op zondag 27 september staat de deur van de Develhof om 20.00 uur open. Kom gerust kijken.

Aart en José van Joolingen, Margriet en Kees Tuynman, Margreet de Bondt, Marga Rozendaal, Cor en Annemieke Simons, Ella en Ron Mol, Rembert en Ruth Slotema



***PROGRAMMA VORMING &
TOERUSTING TOT EN MET
20 DECEMBER 2020***

‘DE STRIJKTAFEL’

Plaats: Develhof, Laan van Nederhoven 21

Data: dinsdagmorgen 29 september, 13 en 27 oktober

Tijd: 10.00-11.30 uur.

Begeleiding: ds. Eric Matser

GELOOFSVERDIEPING (THEMA AVONDEN)

Plaats: Parochie Heilige Theresia van Avila

in de Verrezen Christus-kerk, Nolensweg 10 te Dordrecht

Datum: dinsdag 29 september. Tijd: 20.00 uur

Onderwerp: De Oud-katholieke Kerk

Spreeker: Henk Schoon, pastoor Oud-katholieke Kerk.

Datum: woensdag 27 oktober. Tijd: 20.00 uur

Onderwerp: Het evangelie volgens Johannes

Spreeker: Mgr. Dr. Jan Liesen, bisschop van Breda en exegeet.

Datum: dinsdag 24 november. Tijd: 20.00 uur

Onderwerp: Hoe kan religie anno 2021 aanwezig zijn in de media?

Spreeker: Laetitia van der Lans, media-ondernemer en voormalig hoofd levensbeschouwing KRO-NCRV

S.v.p. aanmelden via de mail: secretariaat@katholiekrechtsteden.nl
In verband met corona is aanmelden verplicht.

BIJBELSTUDIES OVER DE ISLAM

Plaats: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73

Data: maandag 5 oktober, 16 november, 7 december.

Tijd: 20.30-22.00 uur

Inleider: ds. Steven Kafoe. Maximaal 10 deelnemers

ZORG VOOR DE ZIEL EN HET CHRISTELIJK GELOOF

Plaats: Develhof, Laan van Nederhoven 21

Datum: dinsdagavond 6 oktober

Tijd: 20.00 uur

Begeleiding: ds. Arjan Plaisier

SINGLE IN DE KERK - GESPREKSGROEP

Plaats: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73

Data: dinsdagavond 6 oktober, 3 november en 1 december

Tijd: 20.00-21.30 uur

Inleiders: Marian Slagman & ds. Steven Kafoe

Maximaal 10 deelnemers

GEÏNSPIREERD EN UITGEDAAGD DOOR DIETRICH BONHOEFFER

Plaats: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73

Data: woensdag 7 en 28 oktober, 11 en 25 november

Tijd: 20.00-22.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur

Voor iedere geïnteresseerde

Begeleiding ds. René Wouda

Opgeven: via dswouda@gkzwijndrecht.nl of 06 82 90 02 71

NB: het hangt van de corona-richtlijnen t.z.t. af of het aantal
aanmeldingen beperkt moet blijven.

MUZIKALE AVOND OVER HET KERKLIED IN DE 20^{STE} EEUW

Plaats: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73

Datum: maandag 2 november

Tijd: 20.00-22.00 uur

In samenwerking met De Develhof organiseert de Bethelkerk een lezing over het Kerklied in de 20ste eeuw.

FILMVOORSTELLINGEN

Plaats: Develhof, Laan van Nederhoven 21

Voorstelling op dinsdagavond.

Datum: 3 november

Tijd: 20.00-22.00 uur

Voorstelling op vrijdagmiddag

Datum: 18 december

Tijd: 14.00 – 16.00 uur

Begeleiding: ds. Eric Matser

CORONA NU EN LATER

Plaats: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73

Datum: dinsdag 10 november

Tijd: 20.00-22.00 uur

Begeleiding: Psychologe Jitske Ekkelenkamp

VERDER NA VERLIES - ROUWGROEP

Plaats: De Hoeksteen, Thorbeckelaan 2

Data: donderdagmiddag 12 en 26 november, 10 december

Tijd: 14.00-15.30 uur

Begeleiding: ds. Annelene Metz-Brink

TEKSTEN VOOR HET HART

Plaats: Bethelkerk, Rotterdamseweg 73

Datum: maandagavond 23 november

Tijd: 20.00-22.00 uur

Begeleiding: Jeanita van Eijsden

Bij alle activiteiten zal rekening worden gehouden met de door de overheid gestelde regels i.v.m. het coronavirus.

Informatie over het al dan niet doorgaan van de activiteiten in het kerkblad.





Voor het programma en actuele informatie kunt u ook terecht op onze website: <https://sites.google.com/site/vormingentoerustingswijndrecht>

De programmaboekjes komen, zoals gebruikelijk, voorin de kerk op de tafel of in de lektuurstandaard te liggen.

NAJAARSPUZZEL

Horizontaal

- 2 Blijft rondwaren
- 12 Weerklank
- 13 Waar een toren uit het lood staat
- 14 Wintersportplaats in USA
- 16 Zuster van Ruth
- 18 Kniestuk?
- 19 Alleenzang
- 20 Door Balkenende gehoopte mentaliteit
- 22 Niet Rachel maar ...
- 23 Jongensnaam uit Hongarije
- 24 Struisvogel, maar dan kleiner
- 25 Epke werd er wereldberoemd mee
- 27 Chinese rechter en detective
- 28 Meisje in het kaartspel
- 29 Jongensnaam van het leesplankje
- 30 à Kempis en van Aquino
- 31 Wat je gegeven krijgt
- 32 Stad aan de Moezel
- 34 Wordt op het Damrak samengesteld
- 36 Zoon van Jacob en Zilpa
- 37 Scandinavisch land
- 38 Geen dijn
- 40 Eerste letter
- 41 Plaats in Gelderland

Verticaal

- 1 (Leden)winnen
- 2 Uit de fabriek van Roald Dahl
- 3 Lichaamsdeel
- 4 Familielid
- 5 Nikkel
- 6 Herfstbloem
- 7 Kwam er dit jaar vaak niet van
- 8 Deel van een schip
- 9 Voormalig groot Rusland
- 10 Zo kan een ingeving zijn
- 11 Onderzoeksinstituut
- 15 Gravin van Oranje-Nassau
- 17 R.K. kledingstuk
- 21 Op ons doopvont
- 22 Wordt elke 5 jaar gevierd
- 23 Extra groot
- 25 Eb en vloed
- 26 Duits huwelijk
- 29 Bijbelboek O.T.
- 33 Eenvoudig kleursysteem
- 35 Zou de verkorte naam van onze koning kunnen zijn
- 36 Woonplaats van soldaten

Vervolg op volgende pagina

NAJAARSPUZZEL

Horizontaal (vervolg)

- 43 Voor studeren en boeken
- 45 Serie
- 46 Adem
- 48 Daar groeit melk?
- 50 Wordt door het oog geworpen
- 51 Positieve bron
- 52 Astronomische eenheid
- 53 Onderwerpen
- 55 Mooi en rustig
- 57 Titel
- 58 Toiletartikel
- 59 Voorzetsel
- 60 Iets... of ergens iets van...
- 62 Amerikaanse TV-ster en boekenlijst-coryfee
- 64 Uitroep in het Spaans
- 67 Vogelproduct
- 68 Onzelfstandig bezig; in het onderwijs?
- 71 et mon droit; wapenspreuk van het Engelse vorstenhuis
- 73 Genezers en diefjesmaten
- 74 Wees gegroet
- 75 Voegwoord
- 76 "Niemand met name" zegt
- 77 Engelse (aanspreek-)titel
- 79 Kun je deze windrichting ontkennen?
- 81 Engelse das
- 82 Synagoge
- 84 Kara ben..... (Karl May)
- 86 Leeftijd van onze gemeente

Verticaal (vervolg)

- 39 Koude staat
- 42 Zondag voor Goede Vrijdag
- 44 Gebonden vruchtensap
- 47 Belangrijk toernooi
- 48 Zit in je rug
- 49 Plaats in het Nieuwe Testament
- 50 Vormt vaak een duo met een leeuw
- 51 Persoonlijk voornaamwoord
- 54 Oever (Indonesisch)
- 55 Huiselijke NS
- 56 Iemand die je niet bij name kent
- 61 Door Samuel wakker gemaakt
- 63 Zoutzuur
- 64 Lichaamsdeel dat versnoept kan worden
- 65 Dat gebeurt met lading, wielrennen en in de O.T. Armenzorg
- 66 Bevreesd
- 69 Wordt vooral in het geel gedragen
- 70 Pestkop
- 72 Rivier bij Dokkum
- 78 Frans eiland
- 80 Regelen zij uitbraken?
- 81 Op auto's uit Tunesië
- 82 Tin
- 83 Niet off
- 84 Chemisch (verlichtings-)element
- 85 Silicium



NAJAARSPUZZEL



De omcirkelde letters vormen een woord van 10 letters dat verwijst naar Sint Pancras.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Inge vulde puzzels kunnen vóór 16-11-'20 ingeleverd worden bij Wim Kleijbeuker, Hilverbeek 68, 3334 GH Zwijndrecht.
Ook nu zijn er weer 3 boekenbonnen te winnen:

1e prijs: boekenbon van € 25,-
 2e en 3e prijs: boekenbon van € 10,-

**WIJ HETEN U
VAN HARTE
WELKOM**



**BIJ ONS IN DE
DEVELHOF**

OPLOSSING VOORJAARSPUZZEL

1 P	2 I	3 N	4 K	S	5 T	E	6 R	7 M	A	8 A	9 N	10 D	A	11 G
12 E	Z	A	U		R		13 A	E		14 L	E	S		E
15 P	A	A	S	V	A	K	A	N	16 T	I	E		17 C	H
E		L			A		D		18 E	B		19 Z	I	E
20 R	E	D	21 D	22 I	N	G	S	23 B	R	I	24 G	A	D	E
M		25 H	O	O	G		26 K	O			27 I	K		L
U		A			28 A	L	E	V	29 I	30 E	T			O
N		31 K	32 A	A	S		L		33 N	N			34 I	N
T			U		35 G	36 O	D	S	G	E	Z	37 A	N	T
A			T		38 R	O	E					39 O	C	H
40 C	O	41 R	O	N	A	G	R	42 A	A	43 F			44 H	O
H		45 O	O		N			S		46 R	47 E	L		U
48 T	49 O	E	T	S	A	A	N	S	L	A	G			D
50 I	N		J		A			A		A		51 A	B	E
52 G	R	O	E	N	T	E	W	I	N	K	E	L		R

Oplossing:

Er zijn 8 oplossingen ontvangen waarvan 7 goed en 1 met 1 fout.

Er moest dus weer geloot worden.

De eerste prijs, een boekenbon ter waarde van € 25,- is bestemd voor Thea van Noorloos. De tweede prijs, een boekenbon van € 10,- gaat naar Cobie van der Bom en de derde prijs, een boekenbon van € 10,- is voor Jan van der Net.